

Trouw | Meer!

Een collectief zondeoffer



Manuela Kalsky



Elisa Klapheck

Monic Slingerland

Slapeloos door hoge schulden? Met een snel gemaakte website vol gebeden en goede raad zet de **Church of England** de digitale deuren open voor slachtoffers van de kredietcrisis.

[Lees verder](#)



Wie benard is door geldzorgen vindt daar adviezen over de rekensom van inkomsten en uitgaven, een waarschuwing niet op de steun van banken te vertrouwen, omdat die vooral uit zijn op eigen gewin. Na goede raad als: 'wat nu te duur is, is volgend jaar ook te duur, niet kopen dus', volgt een gebed: „Prijzen stijgen, schulden nemen toe, banken vallen om, de toch al wankele zekerheid wordt bedreigd.” En een kleine overweging over het begrip 'schuld' legt de verbinding tussen kredietcrisis en het christelijke geloof.

Een gouden greep van de **anglicaanse kerk**. Meteen al stroomden bezoekers toe. Is dit een goede pr-stunt van de Church of England? Het is nu makkelijk scoren, natuurlijk, met een lokkertje als: Kom bij ons, God gaat nooit failliet.

Die reactie vindt Manuela **Kalsky**, directeur van het Dominicaans Studiecentrum in Niimeaen. te negatief. ..Het hoort