

Dat is de oorzaak van de crisis. Religies zijn tegen privatisering, tegen de dominantie van het eigenbelang. Dat is de taak van religies in deze crisis, het versterken van de gemeenschapsgedachte."

Maar niet, zegt Manuela Kalsky, door enkele bankdirecteuren aan te wijzen als zondebokken. Dan dring je niet door tot de kern van het probleem. Het is niet de schuld van particuliere personen, dat dit systeem hebzucht bevordert en de gemeenschappelijke waarden te weinig beschermt.

Aan het verschil tussen schuld en zonde, zoals in het jodendom toegepast, is te zien hoe gemeenschappelijke belangen centraal staan, zegt Elisa Klapheck.

„Schuldoeffers, zo staat het in de Tora, waren voor individuele overtredingen. Daar ging ook de seculiere rechtbank over. Dat waren offers die een persoon zelf moest brengen. Een zondeoffer betrof het collectief. Zonde, dat gaat over misdragingen of een manier van denken en doen die de heilige gemeenschap hebben beschadigd. De gebeden die in de plaats van het zondeoffer zijn gekomen, zijn daarom allemaal in de wij-vorm. Ze beklemtonen daarmee de verantwoordelijkheid van iedereen voor het geheel. Voor die zonde tegen het gemeenschappelijke belang is **Jom Kippoer**, Grote Verzoendag."

Het gaat er dus niet om, bankdirecteuren de schuld te geven.

Elisa Klapheck: „Wij doen allemaal mee aan de kredietcrisis door pensioenen via beleggingen, door gebruik te maken van zorg die geprivatiseerd is. Overal zien we particuliere winst in, daardoor gaat het op den duur mis. Dat is niet in de eerste plaats zondig tegenover God, maar zondig tegenover de gemeenschap."

Kerken in Nederland zouden best net zo'n website als de Church of England mogen openen, voor gebed en het uitdragen van hun visie in tijd van financiële crisis, vinden zowel Kalsky als Klapheck. Dat is niet een kwestie van makkelijk scoren, dat is de taak van een religieuze gemeenschap.

een reactie

Voorkomen is beter dan genezen!

Ingediend door Bezoeker (Bezoeker) op woe, 22/10/2008 - 13:04.

Wel tekenend dat juist in anglicaanse landen het allemaal is begonnen en zover heeft kunnen komen!

Het mag duidelijk zijn dat de anglicaanse kerk er bij lange na niet in is geslaagd de hun toevertrouwde gelovigen te behoeden voor de ellende!

Zo'n websiteje is dan wel leuk maar niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Het is te hopen dat de anglicaanse kerk zelf haar conclusies trekt! Vrouwen en practiserende homoseksuelen ten koste van alles achter het altaar benoemen zal in sommige kringen wel goed vallen, het moge duidelijk zijn dat de dakloos geworden amerikanen het allemaal worst zal wezen, die stellen belang in betrouwbare anglicaanse broeders en zusters, zeker als het om geldzaken gaat!

Geef reactie