

theologisch elftal

Smalbrugge

De Korte - Hoogenkamp - Nissen - Kalsky

Leegte - Van Vlastuin - Klapheck

Tollefsen - Oosterhuis - Borgman

Moet premier Balkenende president van Europa worden? Nee, hij moet afmaken wat hij beloofd heeft. Ja, als eigenbelang en het collectieve belang samenvallen is dat des te beter. Deze week in het theologisch elftal.

JP: premier of president



Bisschop De Korte: „In Nederland ontbreekt de visie om de brug naar Europa te zien.”



Rabbijn Elisa Klapheck: „Een populist als Wilders kan alleen bestaan doordat

veel mee. Wel vanuit de ethiek.” Volgens De Korte geven twee kernwoorden helderheid: belofte en vertrouwen. „Premier Balkenende is begonnen aan deze klus met een termijn van vier jaar. Die belofte heeft hij gedaan aan de bevolking en aan de coalitiepartners. Zij mogen erop kunnen vertrouwen dat hij die belofte waarmaakt.”

Dat is des te belangrijker nu er een economische en ecologische crisis is: banken vallen om en de temperatuur stijgt wereldwijd.

Het vertrouwen in de politiek was al aan het dalen. Dat het vandaag

zijn Europese ambities, dan is dat geen reden om nee te zeggen”, haast Elisa Klapheck zich te zeggen.

„In het jodendom gaan we ervan uit dat iedereen belangrijk is. Dus als je je eigen belang volgt, bijvoorbeeld door te streven naar een hoge functie, dan is daar niets mis mee. Integendeel. Als eigenbelang en het collectieve belang samenvallen is dat des te beter.”

De bisschop ziet de zaak graag in perspectief. Stel dat Balkenende president van de Europese Unie wordt, dan heeft hij wel Sarkozy naast zich.