

generaties na de afkeer van hun voorouders terugkeren, voelen altijd de band. Seculier of orthodox, je kunt er niet aan ontsnappen, maar vaak zonder het nog te kunnen verwoorden. Vrijzinnigheid zou wel kunnen helpen om een nieuw gesprek tussen die twee groepen op gang te brengen. Dit zie ik als een van de uitdagingen in een maatschappij, waarin religieuze en seculiere mensen steeds meer uit elkaar drijven.”

© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.