

## Een gemeente van individualisten

Kort geleden heeft Beit Ha'Chidush een Europese Shabbat gehouden en daarbij een twintigtal mensen van de Egalitaire Minjan uit Frankfurt begroet. Op het eerste gezicht leken de twee groepen heel verschillend. Beit Ha'Chidush is een onafhankelijke gemeente, die zich nog niet heeft geaffilieerd, terwijl de Egalitaire Minjan zijn weg binnen de grote Frankfurter *Einheitsgemeinde* gaat en geen affiliatie nastreeft. Elders hoort bijvoorbeeld Beit Warszawa in Polen bij de Reformbeweging, Or Chadash in Luxemburg bij het Britse Liberal Judaism en Bejt Simcha in Praag bij het Amerikaanse Reconstructionisme.

Als men echter de actieve leden van deze gemeentes leert kennen, lijken de verschillen wat betreft denominatie en affiliatie bijna kunstmatig. De mensen zijn verbonden door dezelfde mentaliteit – ze komen vaak uit de assimilatie terug naar het jodendom en willen de joodse traditie weer levend maken. Ze zijn geïnteresseerd in joodse vernieuwing, waarbij ze de vruchten van het individualisme, de verlichting, het feminisme, de democratische stromingen van de laatste helft van de vorige eeuw en de postmoderne maatschappij niet willen opgeven.

Joodse vernieuwing begint tegenwoordig bij het individu – en het resultaat daarvan is een ‘gemeente van individualisten’. In de discussie tijdens de Europese Shabbat zei een van de gasten uit Frankfurt een veelbetekende zin: ‘Voor mij persoonlijk is de Shiur voor de dienst belangrijker dan de dienst’. Daarmee doelde hij op het ‘intellectuelere’ concept van de Frankfurters. Op Shabbat is er eerst een Shiur, waarin men de Parasha met behulp van historische, filosofische en rabbijnse commentaren kritisch onder de loep neemt. Daarna volgt een dienst zonder derasha. Maar hij verwoordde ook dat het leren hem dieper in zijn ziel raakt, het leren van moeilijke teksten grotere horizonten voor hem opent dan het gemeenschappelijke meedoen aan de gebeden.

Dit deed me weer eens beseffen dat joodse vernieuwing minder met een ideologie te maken heeft, maar meer gaat over wat de inhoud voor iemand in zijn persoonlijke kern betekent en welke invloed dat in zijn dagelijkse leven heeft.

Daarom zie ik uit naar meer ontmoetingen met gelijkgezinden uit andere Europese steden om over de lokale gemeentestructuren en affiliaties heen te kijken, die wel noodzakelijk, maar niet het enige verhaal zijn. Zo kunnen wij als joodse individualisten elkaar inspireren en stimuleren met onze persoonlijke inzichten en onze eigen beleving van het jodendom. Dat is ware joodse vernieuwing.

Shalom Uvracha,

Rabbi Elisa Klapheck

*(Website BHC, rabbi's corner, juni 2006)*

### **Community of Individualists**

Recently, Beit Ha'Chidush invited to a European Shabbat and welcomed a number of people of the Frankfurt Egalitarian Minyan. Initially, the two groups seemed to be completely different; Beit Ha'Chidush is an independent community, which has not affiliated yet, whereas the Egalitarian Minyan seeks its way within the structures of the larger Frankfurt 'Einheitsgemeinde', and doesn't aspire affiliation. Elsewhere, Beit Warszawa in Poland belongs to the Reform movement; Or Chadash in Luxembourg to Liberal Judaism in the UK, and Bejt Simcha in Prague to American Reconstructionism.

However, once one gets to know the members of these communities, the differences with regard to denomination and affiliation seem almost artificial – as the members of these congregations are united by the same overall mentality. Often they have returned from assimilation and wish to revive Jewish tradition – and almost all of them are interested in a renewal of Judaism, without giving up the fruits of individualism, enlightenment, feminism, the democratic movements of the 80's and 90's and postmodern society.

Today's renewal of Judaism can only start with the individual – resulting in a "community of individualists." During one of the debates, one of the guests from Frankfurt expressed a meaningful thought: "For me personally, the Shiur before the service is more important than the service itself." Saying this, he referred to the more "intellectual" concept of the Frankfurters. They start their Kabbalat Shabbat with a Shiur analyzing the Parasha with historic, philosophic and rabbinic commentaries. Only then follows the service, but without a sermon. His remark, however, also referred to the learning experience itself – that it touches his soul deeper than communal prayer; and that diving into sacred texts and complex commentaries enlarges greatly his horizons.

This made me realize once again that renewal of Judaism has less to do with a unifying ideology but rather with the question what different meaning the contents of Jewish tradition have for each individual, and their radiance in one's everyday life. Therefore I am looking forward to more meetings with Jewish kindred spirits from other European cities, to look beyond the boundaries of local community structures and affiliations, however necessary they are, and to inspire each other as Jewish individualists. With all our personal insights and experiences of being Jewish we sow the seed of Jewish renewal.

Shalom Uvrachah,  
Rabbi Elisa Klapheck

*(Website BHC, rabbi's corner, June 2006)*