

# Trouw | Meer!

Home Trouw.nl Nieuwsbrief Tagcloud

## Offers brengen in Uruzgan

Reageer | Reacties (1) | 05 december | 2007 - 14:48



Gerard de Korte

Elisa Klapheck

### Monic Slingerland

Het theologisch elftal van Trouw bespreekt om de week de actualiteit. Vandaag: Is de missie naar Uruzgan de offers waard die Nederlandse militairen wellicht brengen?

[Lees verder](#)

Twaalf Nederlandse militairen zijn sinds mei 2006 **gesneuveld** bij de missie in Afghanistan. De inwoners van Uruzgan kunnen nog tot 2010 op Nederlandse troepen rekenen, heeft het parlement besloten.

Er is wel iets veranderd, sinds de eerste toezegging om deel te nemen aan deze 'vredesmissie'. Het is meer een zaak van rechten gebleken dan van de opbouw van onderwijs en gezondheidszorg, zoals destijds zo mooi werd voorgespiegeld.

Is de missie die offers waard?

Hulpbisschop Gerard de Korte denkt hardop mee in de vorm van een wedervraag.

„Wie helpen we eigenlijk, met die missie? Nederlanders zijn weinig betrokken bij het Afghaanse volk. Het is ook een islamitisch land, dat alles scheidt cultureel gezien een grote afstand. Je offert je op voor een onbekende.”

Een voorbeeld van een offer dat hem voor ogen komt is dat van vader **Maximilian Kolbe**, een Poolse franciscaan die in 1941 in Auschwitz zich opofferde om het leven van een vader van jonge kinderen te redden. Kolbe wist niet of zijn offer wel tot iets zou leiden. Voor zijn daad is hij heilig verklaard.

Offerbereidheid wordt in de christelijke traditie hoog gewaardeerd, maar het gaat De Korte te ver om te zeggen dat iedereen Christus moet navolgen en zich ten dode toe moet opofferen.

„Je hoeft jezelf niet zomaar voor de leeuwen te gooien. En als ik

[p://meer.trouw.nl/elftal/offers-brengen-uruzgan](http://meer.trouw.nl/elftal/offers-brengen-uruzgan)

[Nieuws en Debat](#)

[Vraag het...](#)

[Filosofie](#)

[Het eerste oordeel](#)

[Wat doe jij nou?!](#)

[Het Elfal](#)

[Café Meer!](#)

[Zin in kunst](#)

[Bespreek het zelf](#)

[Religieuze Belevissen](#)

[Zoeken in dit hoofdstuk](#)

[Uw account](#)

[Relikaart](#)

[Inloggen](#)

[Help](#)

[Agenda](#)

[Registreer](#)

[Weblogs](#)

[Webshop](#)

### Meer! Meter

Rome legt de dominicanen een spreekverbod op  
Wie zich laat muilkorven is laf 13%

Rome gaat uit pure machtswellust te ver 75%

De dominicanen doen er verstandig aan de sekerheid te bewaren 13%