

Inclusiviteit bij Beit Ha'Chidush

Vernieuwing begint bij inclusiviteit. Dat was 30 jaar geleden in de VS al zo. Toen begon het reformjodendom kinderen van joodse vaders als joden te erkennen en waren niet-joodse partners van leden in de gemeentes welkom. En zo het is vandaag in Nederland – althans bij Beit Ha'Chidush. De reden waarom vernieuwing bij inclusiviteit begint is heel simpel. Pas in een inclusieve sfeer kun je werkelijk jezelf zijn en hoef je niet te doen alsof. Dat houdt vanzelfsprekend vernieuwing in.

Kort geleden heeft Beit Ha'Chidush twee mijlpalen van inclusiviteit bereikt. Ten eerste de Bat Mitswa van Aatje Huyser-Frijda, die op gevorderde leeftijd besloot deze stap toch te zetten. Ten tweede het affirmatie-ritueel voor kandidaat-leden van BHC, die wel een joodse familieachtergrond hebben, maar niet joods zijn opgegroeid. Aan het affirmatie-ritueel was een eenjarig voorbereidingstraject verbonden. Ik moet bekennen dat ik in mijn rabbinale bestaan het meest van deze trajectklas heb geleerd – namelijk, hoe mensen, die zich joods voelen, al konden ze hun jodendom niet beleven, toch in het jodendom staan en wat ze aan het jodendom te geven hebben. Een van hen, een chiropractica, legde een verband tussen de priesterzegen en het helen door de handen. Een componist verklankte vers 4 van psalm 147 – ‘God telt het getal der sterren’ – zodanig dat hij elk mens als een ster zag, met wie God zich bezig houdt. En een psychologe wenste meer heiligheid in de hedendaagse maatschappij, waaronder ze de integriteit van het individu verstond.

In zulke statements ligt de basis van vernieuwing. Het was fascinerend mee te maken dat ze niet alleen organisch in een Shabbatshacharitdienst pasten, maar tegelijkertijd ook een hedendaagse betekenis aan de inhoud van de liturgie gaven. Ondanks de persoonlijke invalshoeken bleken het niet alleen ik-verhalen te zijn, maar droegen ze bij aan een unieke eenheid in onze gemeenschap.

Ik hoop dat iedereen, ook joden die altijd joods konden zijn, zich hierdoor uitgedaagd voelen en verheug me op de authentieke en creatieve inbreng van velen binnen onze kehille.

De allerbeste wensen voor 2007!

Rabbi Elisa

(Website BHC, rabbi's corner, januari 2007)