

Klapheck.

„Het gaat niet meer om vrijheid, en ook nog maar voor een deel om de opbouw van een infrastructuur. Ik kom uit Duitsland, dus de opbouw van een civiele infrastructuur en van democratie zal ik altijd ondersteunen. Maar de missie in Uruzgan kan alleen aanzetten geven. Uiteindelijk moeten de mensen daar het dan zelf uitvoeren.”

„In de Hebreeuwse Bijbel wordt trouwens niets gezegd over de gewenste staatsvorm”, zegt rabbijn Klapheck.

„Die moeten de mensen zelf ontwikkelen. Ik ken de islam niet goed genoeg, maar de Koran is net als de Hebreeuwse Bijbel ontstaan uit een vorm van vrijheidsstreven.

Wij hebben wel de plicht na de oorlog in Afghanistan de mensen bij de opbouw van een infrastructuur te ondersteunen, als die daar gewenst is. Zo niet, moeten we verdwijnen. Dat land moet zelf aan de eigen opbouw werken. En ook zelf vanuit de eigen religie concepten voor een vrije samenleving ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat de islam hiertoe in staat is. Religies zijn flexibel.

Maar die strijd moeten wij niet voeren, die moet dat volk zelf voeren. Wij kunnen alleen ondersteunen. En als het volk onze steun niet wil, dan moeten wij ons terugtrekken, nu we de aanzet tot opbouw gegeven hebben.”

Rabbijn Elisa Klapheck is voor het terugtrekken van de westerse troepen uit Uruzgan, hulpbisschop De Korte trekt deze conclusie niet, maar heeft wel ernstige twijfels over de missie.

Vergoelijkend: „De regering kon niet anders dan dit besluiten, denk ik.”

- **Tags:** Elisa Klapheck | Gerard de Korte | hulpbisschop | maximilian kolbe | militairen | mini-burgeroorlog | missie | partizanenoorlog | poolse franciscaan | talmoed | theologie | theologisch elftal | Uruzgan | vrouwelijke rabbijn
- Waarschuw de redactie
- 469 keer gelezen
- IrisBr - 05 dec 2007 - 14:48
- Plaats dit artikel op uw favoriete site:     Wat is dit?

een reactie

ENDSIEG!

Ingediend door CAREL VAN EEDEN (Bezoeker) op woe, 19/12/2007 - 09:03.

Het is me nog steeds een raadsel wat Nederland eigenlijk te zoeken heeft in Afghanistan.

Voor al de 19e eeuwse retoriek van zo'n Van Baalen in de kamer is afschuwelijk ook omdat je weet dat ze volgende week; wellicht in hetzelfde dure pak, hun eigen strijd aangaan: met het Kerstdiner!

Het lichtpuntje in deze uitzichtloze situatie is dat de militaire diensplicht is afgeschaft.

Hopelijk zien de ouders van "onze soldaten" hun kinderen terug.

[antwoorden](#) | [report as spam](#)

Geef reactie

Uw naam:

Onderwerp:

Reactie: *

Change block type